

ΜΑΘΗΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΩΤΑΣ
ΗΛΙΚΙΑ : 13
ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: **ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΟΧΗ Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΘΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ**

ΘΕΜΑ: ΟΠΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ



Βλέπω στη φωτογραφία που τράβηξε η μητέρα μου, τον Ιανουάριο του 1978, τι θέα από το μπαλκόνι του σπιτιού μας τότε, και νοιώθω νοσταλγία για πράγματα που ούτε είδα, ούτε μύρισα, ούτε ένοιωσα.

Η μητέρα μου έβγαινε τότε στο μπαλκόνι και μύριζε τα αγριολούλουδα που ήταν λίγα μέτρα πιο πέρα. Έβλεπε τη θάλασσα, τα αθάνατα, το μικρό σπιτάκι με την καλαμωτή. Έβλεπε τους ανθρώπους να κολυμπούν και να κάνουν βόλτα στο βουναλάκι. Έβλεπε τον ουρανό και τον ορίζοντα.

Απ' το ίδιο μπαλκόνι εγώ τώρα βλέπω μόνο άχαρα τσιμεντινα κτίρια και πολλά αυτοκίνητα. Μυρίζω το καυσαέριο τους. Τώρα τον μόνο άνθρωπο που βλέπω είναι τη γειτόνισά μας ν' απλώνει. Ο ουρανός μου είναι μια στενή γαλάζια λωρίδα.

Γιατί εγώ και οι συνομηλικοί μου να στερηθούμε όλη αυτή την ομορφιά. Ποιοι είναι υπεύθυνοι γι αυτό;

ΝΑΕΟΣ ΑΠΙΡΛΑΙΟΣ 2010

STUDENT: MIHALIS ROTAS
AGE:13
School: 2nd High school of Naxos
Country: Greece

Title: In some years the beauty of nature will be seen only in old photographs.

Topic: Optical pollution



I can see in the photograph that my mother took, in January 1978, the view from the balcony of our house then, and I feel nostalgia for things that I can no longer see, smell or feel. My mother came out on her balcony then and smelled wild flowers that were a few meters away. She saw the sea, the cactus, the small lodge. She saw people swimming and walking on the hill across. She saw the sky and the horizon.

From the same balcony, I can only see ugly cement buildings and parked cars. I smell the car gas fumes. Now the only people that could be seen is our neighbor putting up her laundry. My sky is a narrow blue band.

Why didn't I get the chance to enjoy all that beauty?

Who is responsible for taking all that away from us the children?